



Schoolreisje

Het schoolreisje naar het Wildnispark van afgelopen zaterdag was ondanks de regen erg leuk. De kinderen hebben genoten van de wolven, de beren, de wilde zwijnen en van het stampen en springen in de plassen. We hebben heel veel positieve reacties ontvangen van zowel kinderen als ouders. Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de inzet en hulp op deze dag. De opkomst van hulpouders was zo groot, dat er tijdens de excursie voor de ouders ook volop de gelegenheid was om elkaar beter te leren kennen.



Meer foto's vindt u op onze website

Nieuwe leerlingen

Als nieuwe leerlingen van onze school begroeten we in Untermosen: Julius Grootenhuis gr. 1, Liv Kemme gr. 1, Laurens Korbee gr. 1 en Tijn Staat gr. 1 en in Wallisellen: Sofie Janson gr. 1 en Oscar Dinnissen gr. 1. We hopen dat zij en de nieuwe ouders zich weldra thuis voelen op onze school en wensen de kinderen en hun ouders zich veel plezier en succes toe.

Bibliotheek

In de brief van 6 maart kon ik melden dat de Boekenmarkt het enorme bedrag van Chf. 270 heeft opgebracht. Inmiddels heeft het bestuur besloten het bedrag aan te vullen tot een budget van Chf. 500 waarmee de schoolbibliotheek kan worden vernieuwd en aangevuld.

Vakantie

Woensdag 20 en donderdag 21 april hebben de leerlingen de laatste les voor de Voorjaarsvakantie. Op 11 en 12 mei beginnen de lessen weer.

Vakantiehuiswerk

Het is voor onze leerlingen belangrijk regelmatig te oefenen. Om te voorkomen dat de leerlingen veel van het geleerde na de vakantie weer kwijt zijn, wordt er door de leerkrachten vakantiehuiswerk gegeven. Het is aan te bevelen dit huiswerk verspreid over de vakantie te maken. Daarnaast helpt het lezen van Nederlandse boeken en het doen van Nederlandse spelletjes enorm.

4 en 5 mei

Tijdens de lessen voor de oudere kinderen wordt vanzelfsprekend aandacht besteed aan 4 en 5 mei. De leerlingen van groep 7 krijgen net als alle kinderen in Nederland het 4 & 5 mei denkboek van het Nationale Comité 4 en 5 mei.

Toetszaterdag / inhaaldag 28 mei

Wij vinden het belangrijk de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig te volgen en de kwaliteit van ons onderwijs te beoordelen. We maken daarvoor gebruik van methode gebonden toetsen van Taal in Beeld en Spelling in Beeld en Nieuw Nederlands. Bovendien worden in de groepen 3 tot en met 8 de methode-onafhankelijke toetsen van het Cito Leerling Volgstelsel afgenomen en in het voortgezet onderwijs de toetsen van Diataal. Voor de kleuters zijn er de observatie-lijsten van "Onderbouwd". Het afnemen van toetsen neemt veel kostbare lestijd in beslag en het maken van toetsen aan het einde van een lange schooldag, als de kinderen moe zijn, is niet bepaald ideaal en geeft niet altijd een juist beeld van wat leerlingen weten en kunnen. Daarom wordt op De Oranje Koe twee keer per jaar een deel van de toetsen afgenomen op een toetszaterdag. Dat heeft als voordeel dat de kinderen uitgerust aan hun toetsen beginnen en betere scores behalen.

Voor de kleuters is 28 mei een inhaaldag en ziet het programma er natuurlijk anders uit.

De toetszaterdag/inhaaldag behoort tot het verplichte lesprogramma. De eerste toetszaterdag / inhaaldag vindt voor alle leerlingen van onze school plaats op zaterdag 28 mei van 10.00 tot 14.00 uur op de locatie Wallisellen. Op een toetsdag wordt niet alleen getoetst. Er is volop ruimte voor pauzes en afwisseling met ontspannende activiteiten. Inhalen van een toets op een ander tijdstip vindt alleen plaats indien een leerling verhuist en de opnemende school de toets gegevens absoluut nodig heeft. Mocht uw kind onverhoopt op 28 mei niet aanwezig kunnen zijn dan horen we dat tijdig.

Medewerkers gezocht

De Oranje Koe is altijd op zoek naar leerkrachten/onderwijsassistenten die ons team kunnen komen versterken. Als u in uw omgeving leerkrachten /onderwijsassistenten zoekt die wellicht geïnteresseerd zijn om voor ons te komen werken dan hoor ik dat graag.

Kinderboekenweek

De 62e editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 5 t/m zondag 16 oktober 2016. Onder het motto 'Voor altijd jong' zal er de hele week aandacht geschonken worden aan opa's en oma's in boeken.

Hoe is het om als Nederlands kind in Zwitserland te wonen?

De leerlingen van groep 5, 6, en 7 van juf Adrienne en meester Jaap hebben geschreven over hoe het is om als Belgisch of Nederlands kind in Zwitserland te wonen. Wat zijn de voordelen en wat de nadelen? Wat is er juist leuk of minder leuk. Hieronder de volgende fragmenten.

Het is wel leuk, maar ik mis mijn vrienden een beetje en hier kun je vaker en sneller naar een skigebied en als je van rollen houdt is dit HET land voor jou, want je kunt heel gemakkelijk van een berg rollen of sleeën en al ben je Nederlands, dan kun je altijd nog naar De Oranje Koe gaan (en in Nederland is het een stuk kouder).

Wouter

Wat ik fijn vind?

Ik vind het niet fijn dat ik heel ver weg ben van mijn familie, dus ik moet lang in de auto.

Wat ik niet fijn vind?

Dat ik nieuwe talen leer. En ik leer nieuwe mensen kennen. Het zorgt dat ik weet dat niet alle landen hetzelfde zijn.

Ik ben vaak heel kort bij mijn familie dus moet ik vaak snel afscheid nemen.

Isaak

Mijn naam is Sofie en ik woon in Zwitserland. Ik vind het heel leuk in Zwitserland omdat ik er ook kan skiën. Ik vind het ook leuk omdat je merkt de seizoenen van het jaar. Ik vind het niet leuk omdat in Zwitserland heb ik veel meer huiswerk. Ik mis de regen niet, maar ik mis de hagelslag!

Sofie

Als Nederlands kind in Zwitserland voel ik me best wel speciaal hier omdat ik best heel veel weet over Nederland. Soms voel ik me fijn als Nederlands kind en soms niet. Ik ben blij dat ik in Zwitserland woon.

Falke

Als Nederlands kind hier in Zwitserland te wonen is best wel gek want in ben wel in Nederland geboren. Het is gek want je moet dan wel Duits leren. Op school heb je dan wel Duitse of Zwitserse vriendinnen. Af en toe mis ik wel mijn familie want die wonen allemaal in Nederland. In Zwitserland heb je bijvoorbeeld geen vla of lekkere stroopwafels of vieren ze geen Koningsdag. Maar in Zwitserland vieren ze andere tradities en hebben ze ook weer andere lekkere dingen.

Frederique

Ik vind het niet leuk dat ik mijn vrienden kwijt ben, dat ik mijn oma en opa mis. Ik zie mijn nichten niet meer. Ik mis ze heel erg, maar ik zie ze gelukkig nog wel.

Ik vind het leuk dat er bergen zijn in Zwitserland om te wandelen en te skiën en ik vind het ook heel erg leuk dat ik warm kan eten in de middag.

Hugo

Ik vind het hier heel leuk. Maar ik weet niet hoe het in Nederland was omdat ik 2 was toen we weggingen. Ik mis de bitterballen. Het heeft een nadeel, we moeten naar de Nederlandse les. We gaan veel naar Nederland. De volgende zomer gaan we terug naar Nederland.
Pieter

Ik ben Emma en ben 10 jaar oud. Ik heb drie jaar in Nederland gewoond en mijn zusje Sanne heeft er een jaar gewoond. Mijn vader en mijn moeder zijn allebei Nederlanders. Nu woon ik in Zwitserland en dat vind ik leuk en niet leuk. Het positieve vind ik skiën. Het negatieve vind ik dat Hagelslag, de witte chocoladepasta en natuurlijk vlokken niet te krijgen zijn. Maar wat juist weer fijn is, dat allebei de oma's in Nederland wonen. Dan kunnen we weer lekker naar de Appie!

Ik ben Larz Zitter. Ik ben 1 jaar geleden naar Zwitserland gekomen. Ik zit nu op een Nederlandse school en op een Zwitserse school in Zwitserland. Ik mis mijn Beste vriend Mees uit Nederland. Het snoep en eten ook nog. Het tegendeel is dat ik hier veel vrienden heb. En ik speel nu bijna elke dag bij de Buren. Mijn Vader moest van zijn werk naar Zwitserland. Elke week van maandag tot vrijdag en vrijdag kwam die weer terug. En nu zijn we in Zwitserland. En nog meer wat ik mis. De pannenkoeken, poffertjes, pepermint en mijn vrienden.

Ik ben Yann. Ik ben tien jaar oud. Ik zit in groep zes en ik zit op een Zwitserse school. Ik mis de lekkere dingen uit Nederland omdat het eten van hier vies en meestal gezond is.....

Soms is het leuk omdat je verschillende talen kan spreken. Maar soms is het heel stom omdat je veel huiswerk krijgt.....

Jacob

Ik ben Julie en ik ben 10 jaar oud. En ik heb twee broertjes en een zusje. En ik woon in Richterswil. Ik ben Nederlands en half Duits. Ik vind het niet leuk dat ik in Zwitserland ben want ik heb soms heimwee naar Nederland. En ik vind het hier wel okay omdat je goed kan sporten en buitenspelen en dat vind ik super. En ik mis mijn vriendinnen in Nederland heel erg en ik wil supergraag weer in Nederland gaan en weg uit Zwitserland. Maar ik vind skiën super en ik ga veel terug naar Nederland dat vind ik echt super. Hier is school weer top maar je mag wel wat minder huiswerk krijgen omdat ik heb super veel huiswerk en dan heb ik geen tijd voor mij zelf en ook dat we wat later mogen opstaan want ik moet super vroeg opstaan wel om zes uur. Ik vind het hier weer fijn dat er super veel hartig is en dat is lekker omdat ik er van hou.

Ik ben Emma. Ik ben 10 jaar oud. Ik ben half Nederlands en half Zwitsers. Ik vind het best leuk om half Zwitser en half Nederlander te zijn. Ik ben geboren in Zwitserland in een dorp dat heet Horgen. Ik vind de Zwitserse en de Nederlandse school heel leuk. In Zwitserland kun je skiën, maar in Nederland kun je fietsen. In Zwitserland zijn veel bergen. In Nederland zijn er niet veel bergen. In Nederland is er veel hagelslag en in Zwitserland bijna niet. In Zwitserland hebben ze veel sneeuw en in Nederland bijna geen. Ik ben bijna elke vakantie in Nederland. In Nederland eten ze heel veel pannenkoeken en pofferjes.

Ole schrijft:

ten eerste moet je veel nieuwe dingen leren: Duits, Frans, Italiaans, Romanisch. Ten tweede: de juffen en meesters zijn veel strenger hier in Zwitserland.

Ik als half Nederlands kind heb het niet zo makkelijk vooral met Taal. De hele dag praat ik Duits op school. Als dan de donderdag eraan komt heb ik Nederlandse school, en ik moet gelijk op Nederlands omzetten. Dat is soms best moeilijk.

Ook doordat ik op twee scholen ga betekent dat ook dubbel huiswerk. Daar begint het dus weer, iedere dag Duits huiswerk iedere dag Nederlands huiswerk!!!!

Ik haal de talen nog best vaak door elkaar. Maar leuk is het wel twee talen te kunnen, en het is ook erg handig soms.

Amélie

Voor mij is het eigenlijk heel normaal om in Zwitserland te wonen. Want ik ben er geboren. Maar het is toch wel een beetje speciaal omdat ik Nederlands kan. Vaak vragen mijn vriendjes me ook of ik een beetje Nederlands kan praten. Natuurlijk zeg ik dan niet nee. Het is ook speciaal omdat ik altijd op donderdag vroeger uit school moet gaan.

Ik ben niet zo vaak in Nederland daarom is het heel speciaal. En als ik eens in Nederland ben ga ik meest naar Oma en Opa op bezoek. En ik ga kroketten eten, drop eten etc. Maar het leukste is toch om zonder helm te mogen fietsen. Maar als ik in Nederland ben mis ik ook dingen die alleen maar in Zwitserland zijn: De Zürisee, bergen, het skiën en mijn vriendjes. Maar in Nederland is het in de winter niet zo koud. Ieder land heeft zijn eigen voor- en nadelen.

Tom

Mijn naam is Vere en ik woon hier al 9 jaar. Ik zal nu 3 voorbeelden geven hoe het voor mij is om in Zwitserland te wonen en Nederlands te zijn.

Als ik in Nederland ben, dan vind ik het altijd raar dat alle mensen Nederlands praten.

Als ik dan daar ben vind ik toch dat Nederland een vakantieland is en niet mijn thuis is.

Soms hoor ik in Zwitserland mensen in de trein Nederlands praten en dan vind ik dat best grappig, omdat zij denken dat niemand ze kan verstaan, maar ik kan ze dan wel verstaan.

Op de camping zijn er soms Nederlandse kinderen en die vragen mij en mijn zus vaak of wij wat in het (Zwitser)Duits kunnen vertalen. Soms is er Nederlands bezoek en die laat ik wel eens What's Appjes in het Zwitserduits zien en dan moeten ze vaak lachen.

Als het je laatste dag op de Nederlandse school is, dan denk je, ik ga mijn vriendinnen voor lange tijd niet meer zien, ik ga naar een andere school, dat is best wel een gek gevoel. Maar dan ben je opeens in Zwitserland, je moet naar een andere school. En opeens sta je daar op een andere school met een andere taal, met andere kinderen met zo veel andere dingen. Je komt in een andere klas en je verstaat niks! Maar gelukkig krijg je extra duitse les en het ging best wel goed je verstaat langzaam al een beetje wat ze zeggen in de les. Na vier maanden kan je echt al een beetje meedoen in de les. En na acht maanden kan je al echt veel meer Zwitsers spreken als in het begin. Je hebt al weer vriendinnen, het is weer een beetje als vroeger.

Josephine

Luisa schreef een reclamespot voor De Oranje Koe.

Hallo ik ben Luisa, en ik volg les op de **Oranje Koe**. Op deze school kun je veel spelen en het is heel leuk en vooral ook heel leerzaam! Ik zelf vind deze school heel tof.....Ik heb veel vrienden en vriendinnen in mijn klas. En een leuke meester!

In de **Oranje Koe** heb ik veel nieuws bijgeleerd! En als de zon schijnt en het is lekker warm dan gaan(of mogen we soms) in de pauze naar buiten!!!!!!!!!!!!!!

PS: Als je nog een school zoekt om Nederlands te leren, kom dan naar de **Oranje Koe!!!!!!!!!!**

Groep 2 Wädenswil en groep 1/2 Wallisellen

Ter ere van het bezoek van Annemarie Bon enige weken geleden, hebben groep 2 in Wädenswil en groep 1/2 in Wallisellen aan het thema 'op reis' met het boek *En de groeten van haas* gewerkt.

Het thema is nu bijna afgelopen, maar wat hebben we veel gedaan en geleerd. De leerlingen hebben allemaal nieuwe woorden geleerd die te maken hebben met op reis gaan.

Bijvoorbeeld je koffer in- en uitpakken en dat je van huis kunt vertrekken, maar ook weer aankomen.

De leerlingen hebben niet alleen nieuwe woorden geleerd, maar ook letters! De 'h' en 'aa' van haas! En we hebben ook veel aandacht besteed aan allerlei auditieve oefeningen rondom het thema. We hebben woorden geklapt, gehakt en geplakt, gerijmd en raadsels opgelost.

Naast het leren hebben we ook heel veel leuke spellen gedaan en geknutseld. We hebben bijvoorbeeld *Schipper mag ik overvaren* en *ik ga op reis en ik neem mee...* gespeeld. En met het knutselen hebben we keutels van een haas gemaakt en leuke prikopdrachten gedaan.

Als laatste maken we deze week ons eigen paspoort. De leerlingen worden gemeten en gewogen en gaan hun eigen pasfoto tekenen! Ik ben benieuwd naar het resultaat, jullie ook?



Hard aan het werk



Schipper mag ik overvaren

Graag wens ik u met uw gezin fijne vakantiedagen toe.

Met hartelijke groet namens bestuur en schoolteam,

Jaap Geertsema